

## **Ανακοίνωση του Συλλόγου για τον τραυματισμό μαθήτριάς μας**

Αγαπητοί γονείς και Κηδεμόνες, αγαπητοί μας δάσκαλοι

Θα θέλαμε μ' αυτή την πρώτη μας ανακοίνωση να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά μας με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα για όλους μας.

Όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος μας φτιάχνει μια λίστα ελλείψεων και αναγκών σε παιδαγωγικό και υλικοτεχνικό επίπεδο του σχολείου προκειμένου με σειρά προτεραιότητας να αντιμετωπιστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Φέτος όμως τα γεγονότα μας πρόλαβαν και μάλιστα με επώδυνο τρόπο.

Την Παρασκευή λίγες μόνο μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς από τύχη αποφύγαμε ένα τραγικό γεγονός.

Ένας μεγάλου μεγέθους σοβάς ξεκόλλησε από το ταβάνι της αίθουσας που στεγάζεται η Πέμπτη τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος και χτύπησε μια μικρή μαθήτριά προκαλώντας της τραύματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Η δασκάλα του τμήματος αμέσως οδήγησε τα παιδιά που τρομαγμένα έβλεπαν τη συμμαθήτριά τους να αιμορραγεί στον προαύλιο χώρο.

Έχουμε προειδοποιήσει πολλές φορές για την ελλιπή συντήρηση του κτιρίου, που άμεσα απειλεί την σωματική ασφάλεια των παιδιών μας γιατί αυτή η μαθήτριά θα μπορούσε να είναι το δικό μας παιδί, είναι το δικό μας παιδί.

Έχουμε ενημερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για το πρόβλημα της στεγανοποίησης των ταρατσών που με την υγρασία από τις βροχές κάνει τα ταβάνια λαιμητόμο πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας.

Οι απαντήσεις είναι κοφτές και στερεότυπες “Δεν υπάρχουν χρήματα”, “Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εργάτες” με κορωνίδα την απάντηση της Διευθύντριας του τεχνικού τμήματος για τα σχολικά κτήρια του Δήμου, την τελευταία φορά που επισκεφτήκαμε το γραφείο της λίγες μέρες πριν τον Αγιασμό, και πριν μας εκδιώξει ως” ανάγωγους και άσχετους προς τις διαδικασίες του Δήμου” ότι θα έπρεπε “Να ντρέπεστε που έχετε παράπονα γιατί έχω κάνει πάρα πολλά για το σχολείο σας.” Λες και της ζητούσαμε προσωπική χάρη για να βαφτεί και να συντηρηθεί το σπίτι μας και όχι το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Τέρμα πιά. Η αδιαφορία του κράτους, του Δήμου και των δήθεν αρμόδιων “σκοτώνει”.

Κάθε χρόνο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις βουλωμένες αποχετεύσεις, τις κακώς μονωμένες ταρατσες, τα ηλεκτρολογικά black out, τις βαριές σιδερένιες πόρτες που ούτε ανοίγουν ούτε κλείνουν με τα ετοιμόρροπα τζάμια που δημιουργούν ανάλογα με την εποχή είτε συνθήκες θερμοκηπίου είτε παγωνιάς. Τα σκαλοπάτια γλιστρούν και τα δάπεδα των προαυλίων συναγωνίζονται το οδόστρωμα των δρόμων της Χιλής μετασεισμικά.

Τα έχουμε επισημάνει , τα έχουμε αιτηθεί γραπτά και προφορικά πολλές φορές.

**Φτάνει πια.** Πρέπει να κινηθούμε άμεσα και να απαιτήσουμε όσο πιο δυναμικά μπορούμε αυτό που μας ανήκει. Ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας, που δε θα μας κάνει να αγωνιούμε μέχρι το κουδούνι του σχολάσματος.

Η πείρα μας όλα αυτά τα χρόνια μας έχει δείξει πως όταν απαιτείς με αποφασιστικότητα και χωρίς να υποχωρείς, στο τέλος κερδίζεις. Χρειάζεται οργανωμένη και συλλογική δράση από όλους τους γονείς. Αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με μεμονωμένες “εθελοντικές” δράσεις ομάδων και ατόμων. Είναι αυταπάτη να νομίζουμε ότι κάθε ένας μόνος του θα κάνει κάτι.

**Όλοι μαζί για όλους, αυτή είναι η δύναμή μας και το έχουμε αποδείξει.**

Το σχολείο μας φαίνεται πως είναι ένα καλό κομμάτι δημόσιας περιουσίας και είναι πραγματικά ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Ένα σχολείο που σχεδιάστηκε και χτίστηκε από το Δ. Πικιώνη για να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών της Αθήνας χωρίς διακρίσεις, και έτσι πρέπει να παραμείνει. Κόντρα σε αυτούς που δεν ξέρουμε με πια κίνητρα θέτουν θέμα “ιδιοκτησίας” του (ας αναρωτηθούμε μήπως το αφήνουν να καταρρεύσει).

Βαρεθήκαμε τις υποσχέσεις ότι το σχολείο θα επισκευαστεί με το επόμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. **Πότε;**

Ακόμα περιμένουμε ενώ τα παιδιά μας, καθημερινά, βρίσκονται σε κίνδυνο.

Μήπως η ασφάλεια και η μόρφωσή τους δεν χωράει στις πολιτικές τους προτεραιότητες. Για μας ως γονείς, τα παιδιά μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 14ου δημοτικού σχολείου Αθήνας αποφασίσαμε ομόφωνα να κινητοποιηθούμε με καταγγελίες και παραστάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και προς τη Διεύθυνση του σχολείου απαιτώντας:

- Άμεση αποκατάσταση των ζημιών.
- Αυτοψία των μηχανικών του Δήμου και κατά προτεραιότητα επισκευή και συντήρηση τμηματικά, όλου του κτηρίου.
- Οι εργασίες να ξεκινήσουν τώρα και όχι να μετατεθούν στις καλές καιρό.
- Να αναζητηθούν νομικές και ηθικές ευθύνες όλων όσων είχαν γνώση της κατάστασης του κτηρίου και επέτρεψαν την είσοδο των παιδιών σε τέτοιες αίθουσες.

**Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε στα Μ.Μ.Ε.**

- <http://www.enikos.gr/society/343122,Epesan-sovades-se-sxoleio-traymatisthke-mia-ma8htria-BINTEO.html>
- <http://paidis.com/2015/09/30/%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%83-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9-%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%83-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/>
- <http://www.902.gr/eidisi/neolaia-paideia/76367/mathitria-traymatistike-apoptosi-sovadon-sto-14o-dimotiko-sholeio>
- <http://www.efsyn.gr/arthro/proto-thyma-tis-egklimatikis-adiaforias>

**Καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου στην παράσταση  
διαμαρτυρίας που θα γίνει την Τετάρτη 30/9/2015 και ώρα 11:30 στο γραφείο  
της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων .**

**Αθηνάς 16 και Βύσσης.**